

Op krekentocht door het verrassende Meetjesland

■ Een prachtig natuurgebied, dat is het krekengebied van het Meetjesland. Deze wandeltocht neemt je mee door dit unieke stiltegebied, van kreek tot kreek. Lang geleden door de zee uitgespoeld, vormen ze heden de stille getuigen van die overstromingen.



De wandeling vatten we aan bij het Provinciaal Sportcentrum Boerekreek (Start, St.-Jansstraat, St.-Jan-in-Eremo), de langste en grootste kreek van de regio. Maar we ontdekken ook het polderlandschap, de dijken, de vele liefvallige dorpjes en het Leopoldkanaal, dat als een blauwe ader door dit gebied loopt.

▶▶ RECREATIE EN NATUUR

Starten doen we aan het **Provinciaal Recreatiedomein De Boerekreek (A)**. Groepen kunnen hier verblijven in de hypermoderne logiesaccommodatie en leren ondertussen zeilen en kajakken of paardrijden in de manege. Maar naast een sportcentrum is de 6 km lange Boerekreek in de eerste plaats een groot beschermd natuurreservaat. Recreatie en natuurbehoud gaan hier duidelijk hand in hand. We stappen verder en net vóór knooppunt 83 zien we **de Oostpolderkreek (B)** liggen. Een mooi uitzichtpunt is het hier, in de verte zien we zelfs de kerktoren van Watervliet opduiken. De route gaat verder langs **het Leopoldkanaal (C)**: deze 46 km lange waterloop loopt vanuit Boekhoute dwars door het krekengebied tot in Zeebrugge. We verlaten het kanaal en volgen op afstand de contouren van de Boerekreek. Aan knooppunt 86 gaat de weg omhoog en stappen we een dijk op. Als je door de begroeiing heen kan kijken, dan krijg je hier een zicht op de omvang van de kreek.

▶▶ LANGS KREEK EN DIJK

We stappen de Hondseindestraat in, op weg naar knooppunt 87. **De Roeselarekreek (D)** loopt hier een heel stuk mee tot aan de eerste bocht. Bonte rietkragen en rijen knotwilgen omzomen het water en maken dit krekengebied extra idyllisch. Geniet ook van het weidse polderlandschap en van de rust en de stilte die hier heersen. Bij het volgende knooppunt duikt opnieuw een dijk op. En als je goed rondkijkt, zal je er veel in dit landschap aantreffen. Vele overstromingen teisterden dit gebied, dijken moesten het land beschermen tegen deze waterellende. Dit stukje land was dan ook niet erg geliefd, want toen de Belgisch-Nederlandse grens werd vastgelegd, haalden de Nederlanders hun neus op voor dit

moerassige gebied met kilometerslange krekten.

▶▶ DE KASSEIEN OVER

De wandeling gaat verder richting Sint-Margriete, maar net vóór het centrum aan knooppunt 89 gaan we rechtsaf. We komen in de Molenkreekstraat, die ons tot aan de volgende kreek brengt. **De Molenkreek (E)** is de meest noordelijk gelegen kreek van het Meetjesland en ook al staat deze kreek al lang niet meer in verbinding met de zee, toch tref je hier nog steeds een verhoogd zoutgehalte aan. Planten die terug te vinden zijn in het Zwin, komen hier ook voor. We stappen verder naar knooppunt 82 en maken ons op voor **de Casteleynstraat (F)**, een kasseibaantje om u tegen te zeggen. Wandelen op de enige goed bewaarde kasseiweg van Sint-Laureins loont echt de moeite. Een goede kilometer lang genieten we van het uitzicht over de polders, want hier sta je er echt midden in.

▶▶ EN NOG MEER WATER

We komen nu op het grondgebied van Waterland-Oudeman en gaan rechtsaf over de Drijdijk, op weg naar **de Oudemanskreek (G)**. We gaan vóór de kroeg De Roste Muis even rechtsaf, want vanaf dit punt heb je het mooiste uitzicht op de kreek. In het water zien we het beeld 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen' schitteren. Het is een subtiele verwijzing naar Elmare, het klooster uit de middeleeuwse roman 'Van den Vos Reynaerde'. Dit klooster zou hier in de polders gestaan hebben, maar verdwenen zijn door de vernielende en herhaalde overstromingen uit de 14^e eeuw. We vervolgen onze route over de Drijdijk en stappen zo tot aan knooppunt 72, waar we aansluiten op het pad langs het Leopoldkanaal. Dit kanaal dat zo herkenbaar is aan zijn dubbele bomerrij, oogt hier bijzonder kaal. Na het kappen werden nieuwe boompjes aangeplant, maar het zal toch nog even duren voor er hier opnieuw zo'n prachtige bomenkathedraal zal opduiken. Wat verderop zien we opnieuw de Oostpolderkreek opduiken, nog even en we zijn terug aan de Boerekreek.



DE KREKEN VAN SINT-LAUREINS - 13,7 km

Meetjesland



NEDERLAND

Legende

- Bezienswaardigheid
- Wandeling
- Drankgelegenheid
- Grens België - Nederland
- Wandelknooppunt

